



Utkast för behandling vid vårmötet 15.4.2009

9.3.2009

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf
Berättelse 1.1–31.12.2008

1. Allmänt

Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet rf:s trettiosjätte verksamhetsår präglades av ökad intressebevakning. Förbundets medlemsvärvning visade sig lyckad tredje året i följd, och totalt 1 891 personer anslöt sig till förbundet (jämfört med 1 802 personer 2006 och 1 791 år 2007). Förbundet hade per slutet av december 17 179 betalande ordinarie medlemmar i sina medlemsföreningar, 70 understödande medlemmar och 213 prenumeranter på God Tid. Tack vare en effektiv administration av medlemsregistret har medlemsantalet blivit exaktare och uppföljningen av medlemssituationen bättre.

Under året har förbundet uppnått många av de mål som det arbetat för i sin intressebevakning genom att påverka många viktiga intressebevakningsfrågor och lyckats genom att inverka på regeringsprogrammet, regeringsprogrammet, stadsbudgeten och kommittén för reform av social garanti (s.k. SATA-kommittén).

Regeringsprogrammet finlipades under 2008. Förbundet deltog aktivt i att utforma regeringsprogrammet för pensionärer. De utlovade löften om höjd folkpension (maximalt 20 euro) och sloandet av dyrortsklassificeringen infördes 2008. Inkomstskatten på pensioner inom inkomstintervallet 13 000 – 31 000 euro årligen började utjämnas från 2008 jämfört med samma inkomster för löntagare. Finansministeriet presenterade en modell enligt vilken skatterna justerades, och detta infördes optimalt från början av 2009. Under 2008 diskuterades även en garantipension som skulle börja gälla 2011 på cirka 650 euro per månad för dem som har de lägsta pensionerna.

I statsbudgeten för 2009 beslutade man även under 2008 att införa en likadan skatt för personer som till följd av familjeförhållanden betalar en högre skatt på grund av att de lyfter folkpension. Förbundet har aktivt deltagit i debatten om statsbudgeten. Under 2008 beslutade man även att införa inflationsjusteringar och ändringar i skatteskalan vilket innebar betydligt lägre skatter för pensionärerna. Arbetspensionshöjningen fixerades till 4,95 procent för 2009 på basis av arbetspensionssystemet och folkpensionsindexet har under de närmaste åren närmast sig arbetspensionsindexet, och beslutades 2008 vara 4,6 % för 2009. Löneavtalsförhandlingarna resulterade i högre löneindex än arbetspensions- och folkpensionsindex 2008, men för 2009 beslutades om bättre index på arbetspensionerna och folkpensionerna än på lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 2007 en kommitté för reform av social garanti, i vilken Margareta Pietikäinen ingår som svensk representant. Den så kallade SATA-kommittén har som uppgift att föreslå förbättringar i social- och hälsovården i Finland. Omsorgsminister Paula Risikko gav ut rekommendationer för äldreården i Finland, vilken var avsedd som riktlinjer för kommunernas äldreomsorg. Förbundet har varit i aktiv kontakt med representanter för SATA-kommittén och aktivt stött tillblivelsen av kommittén.

Vårmötet

Svenska pensionärsförbundet r.f. höll sitt vårmöte den 23 april i Träskändahuset i Träskända. På mötet var 52 föreningar representerade av 112 befullmäktigade representanter. Totalt var 163 personer närvarande. Styrelsens årsberättelse samt bokslutet för år 2007 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vårmötet godkände ett uttalande om att kommunerna bör tillsätta äldreråd efter kommunalvalet hösten 2008. Stadsdirektör Erkki Kukkonen framförde Träskända stads hälsning, Margareta Pietikäinen talade om social- och hälsovårdsministeriets kommitté för reform av den sociala omsorgen, och Caj Ståhlström berättade om Träskända. Förbundets pristagare i medlemsvärningstävlingen korades och förbundets frågesportsfinal gick av stapeln.

Vårmötet behandlade Österby pensionärer rf:s motion om mer ändamålsenligt musikutbud för äldre i Radio Vega. Förbundet har informerat Radio Vega om motionen och varit i kontakt med Rundradion och fört förhandlingar om ändringar i musikutbudet.

Höstmötet

Förbundets höstmöte hölls den 5 november 2008 i Åbo, Mauno Koivisto Center. Minister Ole Norrback valdes till förbundsordförande vid mötet.

Vid höstmötet var 60 föreningar närvarande företrädna av 135 befullmäktigade representanter därtill cirka 30 åhörare samt anställda, totalt cirka 180 personer.

Ole Norrback valdes enhälligt till förbundsordförande.

Till förbundsstyrelsen valdes för en tvåårsperiod 2009-2010 följande personer:

Ordinarie medlem	ersättare
Gun Forsman, Närpes	Sylvia Gran, Kristinestad
Torolf Fröjdö, Kronoby	Anna-Kristina Sandvik, Nykarleby
Marianne Huotari, Tammerfors	Marlene Höglund, Björneborg
Majlis Kvist, Helsingfors	Kurt Grönholm, Helsingfors
Carin Åminne, Åbo	Pentti Friberg, Dragsfjärd

På grund av kompletteringsval för 2009 ändrades hela styrelsesammansättningen enligt följande:

Ordinarie styrelsemedlemmen Rainer Johansson, Mariehamn meddelade att han avgår. I hans ställe invaldes Rolf Söderback. Ersättaren Gustav Skuthälla, Närpes för Håkan Malm, Malax har meddelat att han avgår och Henrik Svarfvar, Korsholm valdes till ny ersättare för år 2009.

Förbundsstyrelsen 2009 består utöver dem som valts för 2009-2010 även av följande personer:

ordinarie medlem		ersättare	
Alf Skogster	Grankulla	Raili Nordblad	Kyrkslätt
Bo Broman	Lovisa	Jarkko Weckström	Sibbo
Rolf Söderback	Mariehamn	Birgit Kroneld	Mariehamn
Georg Lång	Ekenäs	Bo-Viking Karlsson	Karis
Håkan Malm	Malax	Henrik Svarfvar	Korsholm

Förbundets medlemsavgift fastställdes oförändrad till 7 euro. Avgiften för 2009 beräknas enligt det antal medlemmar en förening har den 31 december 2008. Medlemsavgiften för understödande medlemmar höjdes till 25 euro för 2008. Prenumeranter på God Tid betalar 20 euro.

Till revisorer för 2009 valdes Eva Bruun, CGR, Ernst & Young och Bengt Nyholm, CGR. Till ersättare valdes revisionsbolaget Ernst & Young.

Höstmötet tillsatte en valberedningskommitté för att bereda de personval som skall förrättas vid höstmötet år 2009. Till medlemmar valdes Jan Broman (sammanställare, Kyrkslätt), Per-Erik Ede (Purmo) och Runa Reimavuo (Helsingfors).

Verksamhetsplanen och budgeten för 2009 fastställdes.

Höstmötet godkände en uppdaterad logo för förbundet. I pressmeddelande ingick information om den nya ordföranden, den uppdaterade logon och en uppmaning om att kommunerna ska tillsätta äldreåd.

Höstmötet godkände följande motion:

SAMS (Pensionärsföreningarnas samarbete i Helsingfors, 12 föreningar) hade sänt in följande motion:

- Svenska pensionärsförbundets 12 pensionärsföreningar i Helsingfors föreslår
- att ett äldrepolitiskt program för åren 2010 – 2015 utarbetas för Svenska pensionärsförbundet och
- att förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp, som även inkluderar sakkunskap i äldrepolitik och -omsorg, för utarbetning av förslaget till äldrepolitiskt program.

Förbundsmötets beslut efter omröstning blev följande:

Förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som även inkluderar utomstående expertis i äldre frågor, med uppgift att utarbeta ett förslag till äldrepolitiskt program för SPF för åren 2010 – 2015. Sammanställare för arbetsgruppen blev Majlis Kvist. Carin Åminne och Henrik Svarfvar valdes till medlemmar i gruppen.

Förbundsstyrelsen 2008

Samuel Lindgrén	ordförande	Esbo (ordförande sedan 2006), till 8.11.2008
Torolf Fröjdö	I vice ordförande	Kronoby, stf. ordförande 9.11-31.12.2008
Majlis Kvist	II vice ordförande	Helsingfors, vice ordförande 9.11-31.12.2008

Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden 2008–2009:

Bo Broman, Lovisa	Jarkko Weckström, Sibbo
Rainer Johansson, Mariehamn (2008)	Birgit Kroneld, Mariehamn
Rolf Söderback, Mariehamn (2009)	
Georg Lång, Ekenäs	Bo-Viking Karlsson, Karis
Håkan Malm, Malax	Gustav Skuthälla, Närpes (2008)
	Henrik Svarfvar, Korsholm (2009)
Alf Skogster, Grankulla	Raili Nordblad, Kyrkslätt

Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden 2009-2010

Marianne Huotari, Tammerfors	Marlene Höglund, Björneborg
Torolf Fröjdö, Kronoby	Anna-Kristina Sandvik, Nykarleby
Gun Forsman, Närpes	Sylvia Gran, Kristinestad
Majlis Kvist, Helsingfors	Kurt Grönholm, Helsingfors
Carin Åminne, Åbo	Pentti Friberg, Dragsfjärd

Arbetsutskottet (AU) har haft följande sammansättning under 2008:

Samuel Lindgrén, ordförande, Torolf Fröjdö, vice ordförande, samt Majlis Kvist, Georg Lång och Raili Svahnström som medlemmar. Verksamhetsledare Veronica Fellman fungerade som föredragande i arbetsutskottet och Jan Holmberg som sekreterare.

Styrelsen har sammanträtt fem gånger och arbetsutskottet sex gånger under verksamhetsåret. Av tradition hölls ett styrelsemöte tillsammans med samtliga ordinarie och ersättare i styrelsen samt med anställda.

Förbundets ordinarie revisorer 2008 var Eva Bruun, CGR, och Bert Bäck. Revisorssuppleanter var Thérèse Haldin-Holmström CGR och Roger Bergström.

Förbundets personal år 2008:

Veronica Fellman	verksamhetsledare
Per Thomasfolk	ombudsman för Österbotten, 1 ersättare för verksamhetsledaren
Jan Holmberg	ombudsman för Helsingfors och Nyland, 2 ersättare för verksamhetsledaren
Mona Lehtonen	ombudsman för Åboland, Åland och Övriga Finland, projektkoordinator för Snackbaren
Hedda Bonn	ekonom
Åsa Laukonlinna	assistent
Åsa Barman	kanslist, vård- och moderskapsledig till den 1.9.2008
Sanna Kallio	kanslistvikarie till den 31.8.2008, därefter medlemssekreterare
Ulf Wahlström	chefredaktör för God Tid och webbansvarig
Jennika Friman	projektsekreterare för NU 12.11.2007-1.4.2008

Löneräkningen har skötts som köptjänst av Mimi Wiik. Annonsanskaffningen har skötts av Jonny Åstrand.

Förbundets centralkansli är beläget i egna utrymmen på Annegatan 25 A, 3 våningen i Helsingfors. Förbundet har hyrt en tillfällig lokal på Simonsgatan 12 B 24, 5 våningen av Sjuksköterskeföreningen i Finland på grund av rörrenovering. Den föregicks av en hissrenovering. Hyrestiden är 1.11.2008-30.4.2009. Kansliet i Österbotten är placerat vid Handelsplanaden 23 A i Vasa. Ombudsmannen i Österbotten flyttade från fjärde till femte våningen under verksamhetsåret. Förbundet hyr ett utrymme av Svenska studieförbundet på Auragatan 1 C 13 i Åbo. Förbundet har varit tillfreds med sitt datoravtal och den nya IT-leverantören Datainfo från 2007. Samtliga kanslier har ett pålitligt IT-stöd. IT-avtalet har utvecklats till att omfatta även telefontjänster. Förbundet ansåg det tidigare telefonavtalet vara oändamålsenligt och bytte leverantör för telefontjänster. Samtidigt bytte förbundet sina telefonnummer och alla fick mobila telefoner och ett riksomfattande telefonnummer. Förbundet samarbetade med Veritas 2006-2008 om ett personalutvecklingsprogram. Förbundets personal fyllde i en enkät från Veritas om förmannarbetet och verksamhetskulturen. Av enkäten framgår att personalen i allmänhet gav ett bra betyg till dessa två områden.

Förbundets organ har bestått av styrelse, arbetsutskott och tre kommittéer, redaktionsrådet, finanskommittén och medlemsaktivitetskommittén.

God Tids redaktionsråd

Redaktionsrådet för God Tid har haft följande sammansättning: Anders G. Lindqvist, ordförande, Maj-Britt Paro, Roger Lind och Carin Åminne och förbundsordförande, som även varit tidningens ansvariga utgivare. Chefredaktör Ulf Wahlström har varit sekreterare för redaktionsrådet. Verksamhetsledare Veronica Fellman har deltagit i mötena. Redaktionsrådet höll tre möten under året.

Finanskommittén

Förbundet har en finanskommitté, som har tillsatts av styrelsen. Finanskommitténs uppgift är att förbättra förbundets finansiering. Finanskommittén har haft följande sammansättning: Lars Rönn, ordförande, Kurt Nordman, Georg Lång, Jan Broman, Hans Åhman och förbundsordförande som medlemmar. Finanskommittén har hållit fyra möten under året. Verksamhetsledaren har fungerat som sekreterare.

Medlemsaktivitetskommittén

Förbundsstyrelsen har tillsatt en medlemsaktivitetskommitté för att koordinera medlemsverksamheten och effektivisera medlemsvärvningen. Ordförande för kommittén har varit Henrik Svarfvar, Korsholm. Kommittén har haft följande sammansättning: Björn Federley, Helsingfors; Stina Engblom-Colliander, Pargas; Ruth Lawast, Vasa; Bo Broman, Lovisa och Marianne Huotari, Tammerfors som ordinarie medlemmar. Verksamhetsledaren och ombudsmännen har deltagit i kommittéarbetet. Mona Lehtonen har varit sekreterare för kommittén. Medlemsaktivitetsgruppen höll tre möten under året och en idékonferens. Kommitténs målsättning har gått ut på att stärka förbundets verksamhet och via en aktiv verksamhet öka pensionärernas intresse för medlemskap i förbundet. Tack vare aktivitet i föreningarna och tack vare kommitténs och dessa aktiva ordförandes insatser har förbundet fått flera medlemmar och en livlig medlemsaktivitets- och reseverksamhet.

Den 6 februari ordnades en ledarkonferens i Tammerfors, på UKK-institutet med temat "Den lysande framtiden är vår – men hur ser den ut?". Riksdagsledamot Håkan Nordman föreläste med samma rubrik som temat för dagen och verksamhetsledaren redogjorde för Siv

Sandbergs och Karoline Bergs utredning på Kulturfondens begäran om nio finlandssvenska organisationer. Cirka 65 personer deltog.

Förbundsåret i Träskända den 23 april 2008 godkände en medlemsanskaffningstävling för både föreningar och privatpersoner andra året i rad för 2008.

2. Intressebevakning

Svenska pensionärsförbundet har ansträngt sig för att sköta intressebevakningen och noterar med tillfredsställelse att framgångar har nåtts i viktiga frågor.

Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO/EETU) r.f. är det viktigaste organet för pensionärernas intressebevakning. Förbundet fortsätter att arbeta för att organisationen ska få status av remissorgan i pensions- och socialpolitiska frågor.

Kommunalvalet var den viktigaste politiska händelsen 2008. Många kommunalvalskandidater var i kontakt med förbundet och ville i synnerhet ha information om äldreråden. Den pågående kommun- och servicestrukturreformen ledde till intressebevakning mellan förbundet och Kommunförbundet och samtliga svensk- och tvåspråkiga kommuner om medborgarpåverkan och aktiva äldre. Kommunalvalsdebatten syntes också i förbundets medlemstidning God Tid, där en person per parti ombads besvara frågor i anslutning till partiets kommunalvalsprogram. Detta publicerades i God Tid 7/2008. Förbundet har stöttat tillkomsten av äldreråd i Svenskfinland och har även fått bistånd av Kommunförbundet för detta.

Förbundet skrev ett ställningstagande inför kommunalvalet, som hette Trygg pensionärstid. Det sändes till massmedierna och till föreningarna, som uppmanades att ordna egna tillställningar inför kommunalvalet.

I juni 2007 tillsatte social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä en kommitté för reform av social garanti. Margareta Pietikäinen är medlem i kommittén. Kommittén gör ett gediget arbete pensionärerna till fromma.

Styrelsen träffade svenska riksdagsgruppen den 26 mars 2008 och tog upp följande frågor: pensionärernas ekonomi, kommun- och servicestrukturreformen, kommunalvalet och trådlös telefonförbindelse för pensionärer i glesbygden. Närvarande var minister Stefan Wallin, fem riksdagsledamöter och tre medarbetare. Från förbundet deltog 7 styrelsemedlemmar och tre anställda.

Förbundets arbetsutskott inbjöd 27 riksdagsledamöter och ministrar, som har anmält sig som svensk- eller tvåspråkig, till rådplägning den 7 oktober 2008. Närvarande var totalt 18 riksdagsledamöter och en assistent.

Både riksdagsledamöterna och förbundet betecknade mötet som välbesökt och förbundets representanter förde en positiv diskussion med de närvarande. Följande frågor togs upp:

Högre folkpension

De lägsta pensionernas nivå och finansiering – FPA och pensionsfonderna

Bättre brutet index

Höj pensionsinkomstavrdraget

Trygg äldreomsorg på svenska.

Viktiga intressebevakningsfrågor under 2008 var följande:

- förhandlingsrätt för pensionärerna
- mer jämlik beskattning av pensionerna jämfört med löntagarna
- höjning av pensionsinkomstsvdraget och de lägsta pensionerna
- justering av indexklausulen och det brutna indexet
- en högklassig äldreomsorg
- eliminering av diskriminering av äldre
- bättre rättshjälp
- lägre vård- och läkemedelskostnader
- de ekonomiska möjligheterna i kommunerna att garantera en kvalitativt god vård och uppnå kraven med vårdgarantin
- utveckling av olika boendeformer för pensionärer och planering av äldreboende med beaktande av pensionärernas individuella förmåga och önskemål
- närståendevårdarnas ställning
- avvärja våld mot äldre
- en sänkning av arvs- och gåvoskatten
- sänkt mervärdesskatt på livsmedel
- bättre verksamhetsbetingelser för äldre personer, såsom nedsatta priser m.m.
- kommun- och servicestrukturreformen ska beakta de svenskspråkiga pensionärernas situation

Förbundet har sänt följande uttalanden utöver uttalanden från förbundsmötena:

6.3	om minskade inkomstklyftor mellan löntagare och pensionärer
15.6	om eliminering av våld mot äldre
2.7	om pensionärernas köpkraft
28.7	om spelmonopolet
29.8	om kommunalvalet och äldreråden
5.9	om lägre skatter för pensionärer
30.9	om trygg socialvård för äldre
7.10	om statsbudgeten och inverkan på pensionärerna
11.12	om upphandlingspraxis

Förbundet har aktivt följt med diskussionen om kommun- och servicestrukturreformen och har haft kontakt under året med många beslutfattare.

Äldreråden har varit viktiga kontakter mellan förbundet, förbundets föreningar och medlemmarna. Äldrerådets tyngd med att driva politik varierar regionalt, och förbundet har fått respons om att äldreråden är en outnyttjad resurs. Förbundet har stött äldreråden under 2008 och har haft kontakt med många äldreråd, i synnerhet under tider för kommun- och servicestrukturreformen.

PIO/EETU samlades till ett vårmöte, ett höstmöte och två styrelsemöten. Arbetsutskottet träffades nio gånger. PIO/EETUs delegation fortsatte med Edward Andersson som förbundets representant. Övriga medlemmar i delegationen är Pekka Heinämaa, Kalevi Kivistö, Tuula Linnainmaa (till 31.5.2008) och Ritva Laurila (från 1.6.2008), Pekka Tuomisto och Pirkko Lahti.

PIO/EETUs styrelse har bestått av följande organisationer och personer:

Kristillinen Eläkeliitto ry (Kristliga Pensionärsförbundet)	Sakari Pöyhönen Ensio Koitto Leena Gabrielson	(förbundsordförande) 1.1-10.9 (tf förbundsordförande) 11.9- (verksamhetsledare)
Svenska pensionärsförbundet rf	Samuel Lindgrén Torolf Fröjdö Veronica Fellman	(förbundsordförande) 1.1-8.11 (tf förbundsordförande) 9.11-31.12 (verksamhetsledare)
Kansallinen senioriliitto ry	Ritva Laurila Jouni Mykkänen Erkki Sipilä Marjo Palomäki	(förbundsordförande) 1.1-16.5 (förbundsordförande) 17.5- (verksamhetsledare) 1.1-30.9 (verksamhetsledare) 1.10-
Eläkeläiset ry (Pensionärerna)	Timo Laaksonen Kalevi Väisänen Hannu Partanen	(förbundsordförande) 1.1-29.7 (tf förbundsordförande) 30.7- (verksamhetsledare)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry (Pensionstagarnas Centralförbund)	Hilkka Häkkinen Timo Kokko	(förbundsordförande) (verksamhetsledare)
Eläkeliitto ry (Pensionärsförbundet i Finland)	Hannu Tenhiälä Jukka Salminen	(förbundsordförande) (verksamhetsledare)

PIO/EETUs verksamhetsledare ingår i en pensionärsdelegation som kallas av Arbetspensionsanstalten. Ordförande är Esa Swanljung.

Svenska pensionärsförbundet rf har samarbetat om intressebevakning med YTY och med YTY:s pensionärsorganisation, som har gett utlåtanden i pensionsfrågor till ministrar och riksdagsledamöter.

Svenska pensionärsförbundet hör även till STKL och TEKRY, vilka idkar aktiv intressebevakning.

3. Medlemsverksamhet

Tack vare den stora medlemsvärvningsaktiviteten i förbundets föreningar har medlemsantalet ökat i förbundet. Speciellt stor ökning kan noteras i många Östnyländska föreningar, där man hade använt nya metoder för regionen.

Antalet betalande medlemmar i förbundets föreningar var 17 179 personer (16 236 personer år 2007 och 14 242 personer år 2006). I medlemstalet ingår inte fristående prenumeranter på God Tid, vilka uppgår till cirka 213 (225 år 2007) och understödande medlemmar, som uppgår till 70 personer (55 år 2007). Antalet föreningar i förbundet var 81 och en förening har nio klubbar. Medlemsregistret har genomgåts, reviderats och uppdaterats. Förbundet är med i Svenska Kulturfondens och Svenska folkskolans vänners gemensamma projekt Kulturhuset, ett virtuellt webshotell med server, domän, medlemsregister och elektronisk post.

Förbundets föreningar har en omfattande medlemsverksamhet, vilket framgår av förbundets sammanfattande statistik över föreningarnas verksamhet (sammanställs till styrelsemötet 3.3). Förbundet har även samarbetat aktivt med olika organisationer för att få en större målgrupp för sin verksamhet i medlemsanskaffningssyfte.

Motionera med en motion

Under verksamhetsåret genomfördes den årliga motionsdagen ”Motionera med en motion” den 30 september, då alla föreningar skulle samla sina medlemmar för att motionera och för att överlämna en vädjan om ”Trygg i vården” som var ett tema som även berörde förbundets ställningstagande till kommunalvalet. Totalt samlades flera tusen personer i hela Svenskfinland för att motionera och överrätta en motion med motsvarande tema. Evenemanget syntes i alla riksomfattande och regionala medier. Evenemanget var ett tillfälle för föreningarna att sköta intressebevakningen lokalt. Kontakten med beslutfattare är viktig.

Snackbaren

Det av Penningautomatföreningen RAY finansierade projektet Snackbaren fortsatte under år 2008. Målsättningen är att utbilda ledare för smågrupper och sporra föreningarna att ta in ny typ av verksamhet. Styrgruppen har haft fyra möten under 2008. Som ordförande fungerar Majlis Kvist. Följande personer har suttit med i styrgruppen under våren 2008: Anja Björkfelt, Bo Broman, Georg Lång, Marianne Siermala. Under hösten 2008 hade gruppen följande sammansättning: Pentti Friberg, Bengt Andergård, Maria Rosenius och Marianne Siermala. De fem kurserna har haft totalt 48 deltagare och arrangerats i Esbo, Vörå, Bjärnä, Vasa och Borgå. Över projektet avges en separat rapport när projektet upphör 2009.

Resor

Förbundet arrangerade följande resor under 2008:

18-19 mars	Operett kryssning till Tallinn	37 deltagare
3-6 juni	St Petersburg	50 deltagare
14-16 juli	Allsång på Skansen	16 deltagare
18-21 aug.	Kulturresa till Tartu	46 deltagare
7-9 oktober	Seniorkryssningen	mer än 450 deltagare
13-17 okt.	Kulturresa till Tyskland	25 deltagare
3-4 dec.	Operaresa till Tallinn	17 deltagare

Cirka 670 personer deltog i resor arrangerade av förbundet i Södra Finland.

Semesterverksamhet

RAY/Penningautomatföreningen beviljade förbundet 17 000 euro år 2008 för att understöda semesterverksamhet för pensionärer. Semesterveckorna ordnades som semester i grupp under sex dygn och inkluderade olika behandlingar och aktiviteter på en av förbundet godkänd rehabiliteringsanstalt. Deltagarna betalade en självriskandel om 120 euro. Sammanlagt 20 personer tillbringade en semestervecka på Norrvalla Rehab Center och 20 personer på Kaisankoti i Esbo. Antalet ansökningar var cirka 150 och vid urvalet beaktades medlemskap i en medlemsförening eller i förbundet, senaste besök på rehabiliteringsanstalt, ålder, boendeförhållanden och graden av rehabiliteringsbehov.

Samarbetet med Semesterförbundet, som hör till Folkhälsans organisation, fortsatte under 2008. Via Semesterförbundet hade ytterligare 40 personer möjlighet att erhålla semesterstöd, 20 personer på Kaisankoti i Esbo och 20 personer på Norrvalla Rehab Center i Österbotten.

Frågesport

Förbundet höll en frågesport i hela landet med temat Svenskfinland. Alla sex distrikt ställde upp lag till uttagningstävlingarna i mars och av dessa valdes ett lag från fyra områden, ett från Helsingfors, ett från Nyland, ett från Åboland, Åland och Övriga Finland samt ett från Österbotten. På vårmötet den 23 april i Träskända leddes frågesporten av Anders G. Lindqvist, som hade sammanställt frågorna till frågesportsfinalen och till uttagningstävlingarna. Vinnare i frågesportsfinalen var Mariehamns Pensionärsförening rf.

Kaffekvarnen Live

Svenska pensionärsförbundet rf ordnade tillsammans med Svenska kulturfonden i samband med dess 100-årsjubileum och Svenska YLE, Kaffekvarnen Live, en liveshow med Mårten Holm som programledare från radioprogrammet Kaffekvarnen. Susanne Skata var projektledare för evenemangen, som ordnades på sex orter under tre påföljande veckoslut i september i Svenskfinland: Ekenäs, Lovisa, Malax, Nykarleby, Pargas och Kimito. Showerna sändes i Radio Vega under oktober och november månad. Totalt 4 000 personer såg showen live och flera tiotusentals hörde showerna i radion i efterskott. Förbundets samarbete med de lokala föreningarna gav ett enastående resultat.

Medlemsförmåner

Försäkringsbolaget Veritas har beviljat förbundets medlemmar olycksfallsförsäkring i samband med hemförsäkringen till en högre åldersgrupp än något annat försäkringsbolag, 80 år, samt fördelaktigare reseförsäkring till 80 år.

Under verksamhetsåret godkändes även ett samarbetsavtal mellan Viking Line och Svenska pensionärsförbundet som går ut på att förbundets medlemmar får avsevärda rabatter på rederiets resor. Därtill bjuder Viking Line förbundets reseledare på en färd eller en lunch.

Aktiva förhandlingar om andra medlemsförmåner har pågått kontinuerligt.

Aktiva pensionärer

Företaget Synocus har utarbetat ett projekt för att stötta äldre personer i Pojo och Karis för att aktivera dem till hobbyer i samarbete med dessa kommuners tjänstemän. Förbundets roll är att understöda projektet, och låta förbundets medlemmar vara med i forskningen och i nätverket kring äldre på orten. Projektet har möjliggjort ett samarbete mellan de kommande kommunerna i kommun- och servicestrukturreformen och slutade med ett stort seminarium den 26 augusti 2008 på Lärkkulla.

Föreningsfestivalen

Föreningsfestivalen hölls detta år i Åbo 5-6 september. SPF är en av huvudarrangörerna tillsammans med Finlands Svenska Idrott och Finlands Svenska Marthaförbund. Festivalen lockade ca 300 personer till Åbo, däribland en hel del seniorer. Festivalen ordnades för fjärde gången i följd och huvudfinansiär var Svenska kulturfonden. Jennika Friman var projektkoordinator och Pia Relanto projektledare.

Osteoporosprojektet Skön men skör

Förbundet samarbetar med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet om Penningautomatföreningen RAY:s projekt Skön men skör, inom vilket många medlemmar har kunnat delta i svenskspråkiga motionskurser och motionsledarkurser.

Följande kurser har ordnats inom projektet Skön men Skör för förbundets medlemmar.

21–22 februari i Norrvalla	18 deltagare
26–27 mars i Ekenäs	12 deltagare
16–17 april på Solvalla	18 deltagare
24 april i Åbo	50 deltagare
23–26 september i Lehmiraanta	16 deltagare

Totalt 114 deltagare deltog i kurserna.

Textilprojektet Samsöm 60+

Förbundet samarbetar med Eläkeliitto och Fruntimmersföreningen, som äger seniorhemmet Hagaro i Helsingfors, om projektet Samsöm 60+, till vilket Eläkeliitto har fått medel från Penningautomatföreningen RAY. Förbundets medlemmar har deltagit i en enkät om praktiska kläder och förbundet har grundat en smågrupp i Helsingfors, Hagaro för att samtala om kläder.

Sångbok

Sångboken Sånger för alla har getts ut av Ann-Mari Häggman och Nina Stendahl genom Finlands svenska folkmusikinstitut. Förbundet har samarbetat med Finlands svenska folkmusikinstitut genom att marknadsföra sångboken.

Organisationskonferens

Svenska kulturfonden finansierade en utredning av nio finlandssvenska organisationer gjord genom Siv Sandbergs och Karoline Bergs försorg. En del av Svenska pensionärsförbundets föreningar, förtroendevalda och anställda intervjuades för utredningen, som gavs ut i bokform vid organisationskonferensen 1-2 februari.

Förtjänsttecken

Förbundet har tidigare haft ett förtjänsttecken som styrelsen har beviljat särskilt bemärkta personer på ansökan eller på eget initiativ. Höstmötet 2007 beslutade att godkänna förtjänsttecken i guld enligt vissa föreskrivna regler. Förbundet har för närvarande ett förtjänsttecken i silver och ett nytt i guld.

4. Kommunikation

Allmänt

Förbundets verksamhet har varit synlig i samhället. Profilen har varit övervägande positiv.

Förbundet beslutade vid sitt styrelsemöte den 17 mars att förnya och uppdatera sin logotyp så att den träder i kraft 1.1.2009. Modellen hade initierats av Zeeland/René Holm. Färgerna är blå-gul-röda i ett segel, som är utvecklat ur förbundets tidigare logo, som föreställde en segelbåt.

God Tid

God Tid är en populär tidning bland pensionärerna och den sänds avgiftsfritt till 30 seniorhem och till 59 bibliotek i Svenskfinland samt till Luckan i Helsingfors och till ett antal beslutfattare och representanter för andra medier.

Förbundets tidning God Tid utkom med nio nummer 2008. Annonseringen har ökat i volym. God Tid når långt flera än förbundets medlemskår och responsen på tidningen har varit positiv. God Tid har liksom tidigare varit med inom det finlandssvenska tidskriftsprojektets avdelning på Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum i oktober.

Hackmans stiftelse beviljade medel för att ge ut God Tid som taltidning till ett pris om tio euro per medlem, vilket skedde som ett försöksprojekt under 2007. Samarbetsparterna är Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Svenska Hörsselförbundet och Svenska pensionärsförbundet. Tolv personer har anmält från förbundet intresse att få God Tid som taltidning.

Intern information

Telefonen är förbundskansliernas viktigaste kommunikationsmedel och kontakterna mellan föreningar och kanslierna är livlig. Förbundsbrief har sänts vid behov till föreningarnas ordförande och sekreterare. Förbundet gav ut en egen kalender för 2008. Kontakterna per telefon och via e-postadressen – kansliet@spfpension.fi – har ökat kraftigt.

Extern information

Kontakterna med massmedia har under år 2008 varit intensiva. Initiativ togs ofta från mediernas sida och förbundet har befast sin ställning som sakkunnig på pensions- och pensionärsfrågor.

Förbundets webbplats

Förbundets webbplats www.spfpension.fi flyttade in på den finlandssvenska portalen Kulturhuset.fi hösten 2006 och utvecklingsarbetet har pågått under 2007 och 2008. Tack vare Kulturhusets publiceringsverktyg DigiStoff har det blivit enklare än tidigare att publicera dokument på webbplatsen där man numera kan studera ledare och kolumner ur God Tid, bl.a. Håkans hörna, förbundets ställningstaganden, verksamhetsplaner och årsberättelser, stadgar och medlemsbrev. Publiceringsverktyget gör det lättare för föreningarna att uppdatera sina egna sidor inom webbplatsen och arbetet med att engagera föreningarna i detta har inletts. Förbundet har erbjudit föreningarna helt egna s.k. underwebbplatser. Den första underwebbplatsen öppnades för Drumsö Pensionärer rf. Nu har 17 föreningar (6 föreningar år 2007) öppnat sina webbplatser under förbundets webbplats.

År 2007 fick förbundets webbplats 20 251 besök (17 134 besök 2007, 14 399 besök 2006, 7 220 besök år 2005). Förbundets debattforum har legat nere under 2008 på grund av för litet intresse.

Svenska kulturfonden har beviljat ett understöd till elva förbund i Svenskfinland, som berättigar samtliga förbunds föreningar till gratis webbplats på Kulturhuset och e-postadresser. Förbundens föreningar önskas intensifiera anslutningen till Kulturhuset under de kommande åren.

5. Nätverk

Vice ordförande Torolf Fröjdö, styrelsemedlem Sven-Erik Kjellman och verksamhetsledare Veronica Fellman deltog i stiftsdagarna i Jakobstad 14-16 november 2008. Stiftsdagarna ordnades första gången så att organisationernas representanter var välkomna med.

Ordförande och verksamhetsledare för Svenska pensionärsförbundet, Svenska Hörselförbundet och Finlands Svenska Synskadade träffas med jämna mellanrum för att utbyta information och påverka gemensamma frågor. Under verksamhetsåret har förbunden bland annat diskuterat äldre- och handikapprådets funktion och samarbetsmöjligheter i gemensamma intressebevakningsfrågor. Tack vare detta forum kan även God Tid ges ut som taltidning.

Internationellt samarbete

Förbundet har samarbete och kontakter med Sveriges Pensionärsförbund SPF. Samarbetet baserar sig på ömsesidigt utbyte av information och verksamhetsformer. Förbundets vice ordförande Torolf Fröjdö deltog i Sveriges Pensionärsförbunds kongress 13-16 juni i Örebro.

Svenska pensionärsförbundet är medlem i AGE, the European Older People's Platform, paraplyorganisationen för samtliga 25 EU-länders riksomfattande pensionärsorganisationer. Förbundet blev officiellt antaget i november 2005 till observationsmedlem och antogs under 2007 till ordinarie medlem. Förbundet är det andra finländska förbundet som är medlem i AGE Platform, tillsammans med Centralförbundet för de Gamlas Väl. AGE Platform har ett fullmäktigemöte per år, två styrelsemöten per år och sex expertgrupper, som sammanträder två gånger per år. Expertgrupperna är tillsatta för eliminering av diskriminering av äldre, för att inkludera äldre i samhället, för att samordna pensionerna i Europa, för hälsofrågor, för tillgänglighet och boende, och för arbetsfrågor för äldre. Verksamhetsledaren har i egenskap av sekreterare för AGE Platform varit medlem i arbetsutskottet och styrelsemedlem i AGE Platform samt i expertgruppen för pensioner under verksamhetsåret. Gustav Skuthälla var medlem i tre arbetsgrupper: i gruppen eliminering av diskriminering av äldre och i gruppen för arbetsfrågor. Centralförbundet för de Gamlas Väl innehade posterna i de andra expertgrupperna.

6. Utbildning och kursverksamhet

En vecka i Pargas med kultur, dator- och kamerahantering samt hantverk och samvaro ordnades under augusti 2008 i samarbete med Svenska folkhögskolan AB. Kursen var självfinansierad.

Skrivarkurser arrangerades under ledning av Åsa Stenwall-Albjerg enligt följande: på Cityfolkhögskolan på Nylandsgatan 17 i Helsingfors den 29 januari och 26 februari med 15 deltagare, på Lappfjärds folkhögskola den 22-23 maj med 12 deltagare och den 21-22 augusti med 12 deltagare. Förbundet samarbetade med Svenska folkhögskolan AB med arrangemanget kring kurserna.

Föreningsmedlemmar deltog den 15 juni i kampanjdagen för bekämpning av våld mot äldre på restaurang Kajsaniemi. Initiativ till den världsomspännande kampanjen har tagits av International Network for the Prevention of Elder Abuse INPEA. Guiden "DOLDA RÖSTER - våld mot äldre, guide om trygghet för äldre", utgiven av organisationerna som medverkar i Finlands äldrevåldsprojekt Svenska pensionärsförbundet, Centralförbundet för De Gamlas Väl, Suvanto ry och Helsingfors Universitet Palmenia, utdelades till deltagarna i evenemanget. Guiden finns på finska och svenska. Pensionärsförbundet distribuerade guiden på svenska till föreningarna.

7. Förbundets ekonomi

Under verksamhetsåret har förbundet haft extra, oförutsedda, kostnader, bland andra rör- och hissrenovering. Därför uppvisar förbundet ett underskott för 2008. Finansieringen av verksamheten har lyckats fullt ut, men de extra kostnaderna har belastat resultatet, bland annat dubbla hyror.

Förbundets bokslut uppvisar ett resultat på -9 240,53 euro.

Penningautomatföreningen RAY har utöver det gängse allmänna understödet på 297 000 euro även beviljat Svenska pensionärsförbundet rf. SPF understöd för semesterverksamhet (17 000 euro) och för projektet Snackbaren (50 000 euro).

Styrelsen föreslår att förlusten lämnas balanserande på vinst- och förlustkontot.

Förbundet tackar sina bidragsgivare:

Aktia
Arbetets Vänners kulturfond
Eira sjukhus
Eugène och Elisabeth Nygréns fond
Folkhälsan
Gesellius fond
Helsingfors stad, socialverket
Konstsamfundet
Kulturfonden för Sverige och Finland
OP-Pohjola
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Sparbanksstiftelsen i Esbo/Grankulla
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors
Svenska Folkskolans Vänner
Svenska kulturfonden
Svenska litteratursällskapet
Veritas
Viking Line
William Thurings stiftelse

8. Regionala årsberättelser

Enligt stadgarna har förbundet sex verksamhetsområden: Helsingfors, Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och övriga Finland.

Förbundet har anställda ombudsmän med säte i Helsingfors, Åbo och Vasa. Ombudsmännen har en egen grupp förtroendevalda från den egna regionen.

Ordförande, verksamhetsledare och andra anställda besöker ofta föreningarna.

1. Helsingfors och Nyland

Ett samråd som stöd för ombudsmannen har diskuterat södra Finlands organisationsstruktur och hur koordineringen av den regionala verksamheten kan utvecklas. Medlemmar i samrådet är: ordförande Majlis Kvist från SAMS, Tord Carlström från Östra Nyland, Jan Broman från Överens, Kurt Grönholm från SAMS och Ulla Dönsberg från Västsam.

SAMS

SAMS har under året hållit sju samarbetsmöten. Föreningarna representeras i regel av ordförande och sekreterare.

Intressebevakning

En paneldebatt med anledning av kommunalvalet arrangerades den 26 september. SAMS ansåg att ett svenskt äldrecenter eller svenska infopunkter för äldre frågor behövs, att svensk socialservice bör få en informatör och att socialverkets svenskspråkiga frivilligverksamhet bör koordineras.

Ett offentligt möte om Bedömning av äldres vårdbehov i Helsingfors arrangerades den 14 mars. Föreläsare var socialarbetare Camilla Hannuksela från Svensk socialservice.

Den 30 augusti, på förbundets motionsdag, vände sig pensionärsföreningarna till beslutsfattarna och tjänstemännen i Helsingfors med en gemensam skrivelse, i vilken framfördes önskan om att de svenskspråkigas rätt till tjänster på svenska beaktas i planeringen av och beslutsfattningen om äldreservice.

Initiativ till pensionärsförbundet

Ett förslag gjordes till förbundsstyrelsen om att en informatör anställs till förbundskansliet. Förbundet har i sin ansökan om projektmedel från RAY beaktat pensionärsföreningarnas förslag.

Föreningarna motionerade tillsammans till förbundets höstmöte om att pensionärsförbundet utarbetar ett äldrepolitiskt program för åren 2010-2015 och att en arbetsgrupp tillsätts för utarbetning av programmet. Höstmötet godkände förslaget efter omröstning.

Gemensamma aktiviteter

Danskvällar. De uppskattade danskvällarna har fortsatt vår och höst i samarbete med förbundet, i regel med ungefär hundra besökare per danskväll.

Lunchträffar. De månatliga lunchträffarna i Café Esplanads källarvåning första tisdagen i månaden under våren och hösten har blivit en tradition. Träffarna samlade i snitt omkring 30 personer per gång.

Resor. Resan i juni till Raseborgs sommar-teater, pjäs Ringaren från Notre Dame, hade 45 deltagare. Resan i juli till Nyslott operafestival: Rigoletto, och besök på Retretti, Ellen Thesleff, hade 50 deltagare. Resan till Åbo Svenska teater, musikalen Evita, hade 50 deltagare.

Seminarium. SAMS samarbetade med Folkhälsan och Svenska studiec centralen om sitt traditionella höstseminarium den 2 oktober. Rubriken var denna gång "Av hjärtans lust". Seminariet samlade sammanlagt 206 deltagare.

En festdag för fullvuxet folk hölls 12.11 på G18. På programmet, som uppskattades, stod bl.a. Maj-Britt Paros intervju med Ole Norrback och Monica Aspelunds sångframträdande. Evenemanget besöktes av över 300 personer.

Östra Nyland

Det Östnyländska distriktet antog nya stadgar vid distriktets årsmöte som hölls i Pernå den 4 april. Distriktet, som tidigare kallats Östsam, håller i fortsättning både vår- och höstmötet. I årsmötet deltog över 170 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 50 cent per föreningsmedlem.

Mera vänner – mindre ensam

Under devisen, mera vänner – mindre ensam, genomförde distriktet en medlemsvärningskampanj som riktade sig till alla svenskspråkiga personer i Östnyland i åldern 63-80 år. Det omedelbara resultatet var att föreningarna i Östnyland fick över 500 nya medlemmar.

Den traditionella båtutflykten, detta år till Simsalö, väckte så stort intresse att resan gjordes i tre etapper, den 17, 18 och 19 juni.

Ett medlemsanskaffningsmöte hölls den 10 augusti i Liljendal innan sommarfesten inleddes kl.13.00.

Distriktets kyrkodag i Lovisa kyrka hölls den 28 september och var välbesökt.

Höstmötet hölls i Lovisa den 24 oktober.

Ordförande för distriktet har varit Tord Carlström, viceordförande Henry Liljeqvist med Per Andersson som sekreterare och Sonja Willner som kassör. Styrelsen har under året haft fyra möten.

Mellersta Nyland – Överens

På initiativ av Alf Skogster gjordes en utredning om föreningarnas uppfattning om Överens framtid.

Följande frågor diskuterades av föreningarna.

- 1) Behöver vi en organisation/nivå mellan föreningen och förbundet och varför?
- 2) Har kommande kommunreform inverkan på samarbetet mellan föreningarna?
- 3) Hur ställer sig din förening till ett ännu bredare samarbete inom verksamhetsområdet Nyland?
- 4) Har gemensamma tillställningar inom Överens ett mervärde jämfört med dem förbundet ordnar?
- 5) Räcker det med ett samarbete på styrelsenivå likt det som sker idag?
- 6) Är din förening redo att arrangera en gemensam tillställning för hela Överens t.ex. var femte år?

Överens förhåller sig kritiskt till verksamheten i dess nuvarande form, men noterade att förbundet tagit över bl.a. reseverksamhet som Överens haft tidigare.

Enligt förbundets gällande stadgar är Nyland ett verksamhetsområde. Eftersom föreningslagen kommer att ändras och förbundet därmed får nya stadgar ansåg man att det lönar sig att vänta och se vad som kommer att ske.

En festdag för fullvuxet folk hölls den 15 mars i Esbo kulturcentrum, Tapiolasalen. Som arrangör för festen stod Esbo svenska pensionärer och förbundet. I programmet medverkade alla föreningar inom Överens. Evenemanget samlade cirka 600 deltagare. Evenemanget har utvärderats av två Arcadastuderande, Lotta Cabell och Cecilia Mehlem under handledning av Ingmar Sigfrids och Åsa Rosengren på Arcada, avdelningen för idrotts, social- och hälsovård. Examensarbetets titel heter "Pensionärernas delaktighet i samhället – en kvalitativ och kvantitativ undersökning" och baserar sig på enkäter och intervjuer gjorda av deltagare i storsamlingen i Esbo den 15 mars 2008.

Västra Nyland – Västsam

Västsam har under året sammankommit till två samarbetsmöten.

Österby Pensionärer, Tenala – Bromarf Pensionärer och Sjundeå Pensionärer arrangerade i år Västsams sommarsamling med 120 deltagare på Raseborgs Institutet. Programmet bestod av olika tävlingar och underhållning.

2. Åboland

Det har inom förbundet i många sammanhang kommit fram att det finns behov av datorundervisning och stöd inom IT. I april anordnade SPF i Åbo kursen "Kom igång med din förenings webbplats". Kursen var planerad för personer som ansvarar för föreningarnas internet- och information och deltagarna var 12 till antalet. Man gick igenom programmet Digistoff och lärde sig uppdatera hemsidorna under Svenska pensionärsförbundets webbplats. I december anordnades tillsammans med Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi ett IT seminarium med ca 40 deltagare. Som en följd av detta planerar Åbo Akademi anordna en kurs för IT-tutorer tillsammans med SPF.

Smågruppsverksamheten har fått stöd genom projektet Snackbar. En kurs anordnades på Finns folkhögskola 14-17.1 där man även hade två deltagare från Åbo. Kursen som planerades till Åbo i maj fick inhiberas p.g.a. för få deltagare. Kursen som anordnades på Lehmiraanta i Bjärnä 23-25 september hade en deltagare från Nagu och två från Kimito.

Samarbetsgruppen för Åboland/Åland/Övriga Finland höll sitt andra möte i Åbo 4 mars. Mötet fungerade främst som ett informationsmöte mellan föreningarna och förbundet. Den 27 mars hölls uttagningar till förbundets frågesport. Sex lag hade anmält sig, varav fem hade bänkat sig på Svenska Gården i Åbo och ett på Åland. I en mycket jämn uttagning gick Mariehamns Pensionärsförening till finalen med 1 poängs marginal till Pargas Svenska Pensionärer.

Den 24 april anordnade man som ett led i projektet Skön men skör en föreläsning tillsammans med Folkhälsan i Åboland. Hälsocoachen Kitty Seppälä föreläste om kost och rörelse för ett 50-tal åhörare i Åbo.

Den 14 augusti anordnade förbundet i samarbete med Festingarna i Nagu en lyckad sommarfest med 150 deltagare från västra Åboland och Åbo. Motsvarande fest för östra Åboland hölls i samarbete med Kimito pensionärsförening den 21 augusti med 170 mycket nöjda deltagare. I östra Åboland anordnas även Treklöverträffen där arrangemangsansvaret ambulerar, 14 oktober 2008 var det Västanfjärds tur.

Föreningsfestivalen hölls detta år i Åbo 5-6 september. SPF är en av huvudarrangörerna och hade även ett eget utställningsbord tillsammans med Åbo Svenska Pensionärsklubb.

Festivalen lockade ca 300 personer till Åbo, däribland en hel del seniorer.

Projektet Kaffekvarnen var en del av Svenska Kulturfondens 100-års jubileum. Till Pargas kom Kaffekvarnen den 27 september och finalen hölls 28 september i Kimito. De lokala föreningarna hade engagerats för de praktiska arrangemangen. Pargas Svenska Pensionärer ansvarade för Pargasevenemanget. På Kimitoön samarbetade alla tre föreningar.

Den 1 oktober hölls den årliga distriktsträffen i Dalsbruk i Dragsfjärd. Som en extra krydda hade värdföreningen Dragsfjärds Pensionärer inprickat ett uppskattat besök till Ovako Wire. Man diskuterade föreningarnas konkreta verksamhet och tipsade varandra om olika program.

Åbo svenska pensionärsklubb anordnade sin traditionella julkryssning 25-26 november. Som förut hade de åboländska pensionärsföreningarna samlat ihop flera bussar fyllda med glada deltagare. Totalt hade närmare 300 deltagare passat på att äta den goda julmaten ombord på ms Isabella.

3. Åland

Mariehamns Pensionärsförening har hållit nio månadsträffar med specialteman. Tidningen Nyset har utkommit nio gånger under året, och övergången till tryckning i färg orsakade en kostnadsökning men även en spontan, positiv reaktion från dess läsare. Nybyggarnes modellbygge har fortsatt. Pensionärstradion har med Rainer Johansson som redaktör sänts tio måndagar kl. 15.03, varvid intervjuer med kända och okända ålänningar har varvats med lämplig musik. Moderatokören har hållit körövningar varje måndag. Övrig verksamhet är bl.a. Bokträffen, teaterresan, Boule.

Mariehamns Pensionärsförening ordnade en datorskola för intresserade seniorer från och med i oktober. Kursen hade sju deltagare och alla tilldelades ett diplom för utförd kurs på Röda-Kors Gården i Mariehamn.

Lokalföreningarna finns på Eckerö och Kökar.

4. Österbottniska distriktet

Distriktets uppgift är att verka för en fungerande kommunikation mellan föreningarna, distriktet och förbundet. Kommunikationen till medlemmarna sker dagligen också i de lokala pensionärsföreningarnas verksamhet.

Årets verksamhet gav ett överskott på 6.444,07 euro. Därutöver har distriktet stått för övriga möteskostnader för 2.973 euro som normalt hör till de lokala föreningarna.

Distriktsstyrelsen

Styrelsen har under året sammankommit till fyra möten. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Sven-Erik Kjellman, ordförande, Kvevlax

Ove Björkfors, vice ordförande, Kronoby

Johan Träskvik, Lappfjärd

Inga Kalberg, Närpes

Marianne Siermala, Vasa

Rolf Hägg, Oravais

Anna-Kristina Sandvik, Nykarleby

ers. Greta-Lisa Nilsson, Karleby

ers. Verner Storås, Tjock

ers. Bror Backholm, Övermark

ers. Stig Landing, Korsholm

ers. Torbjörn Ehrman, Vörå

ers. Gun Haglund, Larsmo

Revisorer

Som ordinarie revisorer har Nils-Olof Karell, Jakobstad och John Österlund, Vörå fungerat. Berit Klinkmann, Vasa och Börje Fellman, Jakobstad har varit ersättare.

Medlemsrekryteringen

Österbottniska distriktets 29 föreningar hade sammanlagt 7 652 medlemmar. Under året mattades den österbottniska rekryteringen av eftersom antalet nya medlemmar stannade vid 566 jämfört med 889 under 2007.

Fyra föreningar värvade över 40 nya medlemmar, nämligen: Korsholms Pensionärsförening 77, VIPS 62, Närpes Pensionärsförening 52 och Lappfjärds Pensionärsklubb 46 nya medlemmar.

Vårdagarna

Distriktets vårdagar ordnades i Larsmo lördagen den 5 april och i Solf söndagen den 4 maj. Projektledare Ann-Sofie Smeds-Nylund berättade på båda platserna om Äldrecentrum Österbotten. Övrigt program bestod av sång och musik och dagarna avslutades med dans. Deltagarantalet uppgick till 500 pensionärer.

Sommardag och 35 år med Österbottniska distriktet

Distriktet grundades 1973 och firade sina 35 år under sommardagen onsdagen den 6 augusti i Åminne Folkpark, Malax.

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin uppehöll sig i sitt festtal kring pensionärernas situation och svenska språkets ställning i dagens Finland.

Nöjda arrangörer kunde räkna in 850 pensionärer i publiken.

Valdebatter inför kommunalvalet

Distriktet var med och arrangerade valdebatter i Närpes och Vörå.

Resor

Azorerna 21-28 april med 32 resenärer.

Franska Rivieran och Italienska Blomsterrivieran –En pärla vid Medelhavet. Den 15-30 september ordnades två resor med 92 deltagare.

Regionala verksamhetskonferenser

Traditionellt ordnades tre konferenser i början på september. Förbundets kommunalvalsprogram presenterades och den lokala uppföljningen diskuterades. En god uppslutning från föreningarna på samtliga orter.

Kaffekvarnen live

Samarbetsprojektet med Kulturfonden och Yle ordnades i Österbotten i Malax och Nykarleby. Till Malax kom 500 personer och till Nykarleby 750, de stora flertalet var pensionärer.

Att leva i den tredje åldern

En föreläsning med Patricia Tudor-Sandahl ordnades i Korsholm den 24 januari. Distriktet var arrangör tillsammans med Folkhälsans Förbund och Svenska studiecentralen. Publikantalet uppgick till 200.

Rådslag med svenska riksdagsmän från valkretsen

Måndagen den 14 januari träffade distriktets styrelse riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Håkan Nordman och Mats Nylund.

5. Övriga Finland

Verksamheten i Björneborgs Svenska Pensionärsförening har bestått av regelbunden verksamhet såsom sångverksamhet, luncher med stimulerande program, resor, teaterbesök och gymnastik. Målsättningen är att i all verksamhet stöda medlemmarnas psykiska och fysiska välbefinnande.

Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors firade under året sitt 35 års jubileum. Man hade bl.a. en storslagen fest i december. Föreningsmedlemmarna träffas varje torsdag och hade under året sammanlagt 26 träffar. Alexandra Ramsay, Katarina Mickelsson och Esa Vuorenpää ställde bland andra upp som föredragshållare. Andra aktiviteter som kan nämnas är tre teaterresor och ett besök till Verla bruksmuseum i Jaala.

Samtliga föreningars verksamhet

Föreningarnas verksamhet totalt enligt utsänd verksamhetsförfrågan:

	Antal föreningar	svar	sammankomster	deltagare
År 2008	81	62	6 746	133 301
År 2007	81	79	4 525	128 314
År 2006	81	73	5 916	109 994
År 2005	81	63	5 758	110 135
År 2004	80	70	5 492	141 387
År 2003	80	63	4 447	112 876
År 2002	80	60	5 850	141 100
År 2001	78	69	3 930	115 900

9. Utvärdering av verksamheten

Förbundets verksamhet har varit intensiv med mest positiva men också negativa inslag. Resultatet av intressebevakningen har varit ett av glädjeämnen, liksom medlemsvärvningskampanjens goda resultat och förbundets hela medlemstal. God Tid har utvecklats till ett språkrör för pensionärerna och har starkt bidragit till att öka kännedomen om och intresset för förbundet. Den ökade sponsoreringen och RAY:s höjda bidrag vittnar även om att förbundets arbete är uppskattat och betraktas som viktigt.

I slutet av 2008, den 25 november 2008, fick förbundet äntligen domen i fallet om förskingringen av förbundets medel. Domen blev 1 år 2 månaders villkorligt fängelse för förövaren. Därtill dömdes förövaren att ersätta de förskingrade medlen samt betala samtliga advokat- och andra expertkostnader.

Förbundet anser att Pensionärsförbundets intresseorganisation PIO/EETU ska utvecklas till det centrala intressebevakningsorganet. Samarbetet innebär förbättrade möjligheter att samfällt med andra pensionärsorganisationer förhandla med beslutsfattare om pensionärspolitiska frågor.

Det pensionärspolitiska förhandlingsklimatet har blivit allt bättre. För första gången kallas PIO/EETU till en grupp som ser över pensionsstrukturen i Finland. Gruppen har utsetts i februari 2009. Vägen att bli hörd har inte varit lätt. Nu tar ministerierna och myndigheterna lättare kontakt i beredningsskedet.

En kommande process är ändringen i Föreningslagen, vilket innebär strukturförändringar i förbundets verksamhetsbetingelser. Detta innebär också att förbundets organisation och regionala verksamhet måste ses över under de kommande verksamhetsåren.

Förbundet måste hela tiden sköta sin medlemsvärvning och sin synlighet. Storsamlingarna för seniorer blir alltmer populära inslag i den regionala verksamheten. De svarar mot behovet av social samvaro och kulturella intryck och impulser samtidigt som de är en manifestation för det omgivande samhället om en stark medborgarrörelse som inte får nonchaleras. Samarbetet mellan olika organisationer, såsom Föreningsfestivalen, ger förbundet nya nätverk och skapar en bra grogrund för samarbete på alla olika organisationsnivåer.

Helsingfors den 3 mars 2009

Styrelsen



Förbundets sittande ordförande Samuel Lindgrén avled den 8 november 2008 under mandatperioden. Jakob Samuel Lindgrén (8.10.1934-8.11.2008) föddes i Maxmo som nästsista barnet av tio. Hans yrkeskarriär omspände hela Finland, som började i och med folkskollära behörigheten vid Nykarleby seminarium 1956 och avslutades 1998 med överdirektörstjänsten vid utbildningsstyrelsen, som var placerad i Helsingfors. Däremellan hann han bland annat vara länsskolinspektör i Vasa distrikt och överinspektör på skolstyrelsen och tillförordnad professor samt byråchef vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Genom sitt yrke, sina uppdrag och sina hobbyer kom Samuel Lindgrén att vara en person som nådde långt utöver de geografiska, akademiska, världsliga och åldersmässiga gränserna. Inom förbundet arbetade Samuel Lindgrén för att pensionärerna skulle ha bättre sociala och ekonomiska förutsättningar och han hade satt sig mycket noga in i pensionärsfrågor. Han arbetade för praktiska helhetslösningar och för att pensionärerna skulle få förhandlingsrätt i frågor som berör dem. Samuel Lindgrén lämnar efter sig änkan Aira och två fullvuxna barn, barnbarn och ett barnbarnsbarn.